

2017 augustus

Met olijftak in de snavel

tekst: Andries Govaart

muziek: Christiaan Winter

Met o - lijf - tak in de sna - vel pikt de duif ver - ha - len op;

hoe de oor - log is ver - dwe - nen, haat en ru - zie zijn ge - stopt.

Vliegensvlug brengt hij die boodschap,
hoop voor mensen in de knel.
Hij wijst ons de goede richting
als hij zijn verhaal vertelt:

Van een kind dat is geboren,
God met ons, dat is zijn naam;
het verbindt wat is gebroken,
kind dat mee op weg zal gaan.

Kijk, daar komt die duif gevlogen.
Mooi, dat hij mijn schouder vindt,
in mijn oor fluistert hij zachtjes:
misschien ben jij wel dat kind.