

Lied van Daniël

tekst: Andries Govaart
muziek: Toon Hagen



1. Hoe vind ik hier op vreem-de grond de ruim - te voor mijn God; hoe
3. Hoe kan ik e - ten uit de hand door schuld-loos bloed be - vlekt of
5. Wij gaan niet op in het be - stel van goud en ma - jes - teit, van



bind ik mij aan het ver - bond, en zing zijn lof?
drin - ken wat van ho - ger - hand wordt voor - ge - zet?
bloed - dorst, spil - zucht, o - ver - spel; dat heeft zijn tijd.



2. Of moet ik in een vreem - de taal waar - in ik u niet
4. Hoe kan ik met een vreem - de naam die mij is op - ge -
6. Wij vas - ten, oe - fe - nen in trouw aan u, die ons be -



ken maar zwij - gen van ons harts - ver - haal, van wie u bent?
legd, uw mens zijn, ko - nin - gen weer - staan; doen wat u zegt?
vrijdt, die ons ge - scha - pen heeft, be - houdt in eeu - wig - heid.

7. Wij blij - ven vreemd in vreemd ge - bied, on - danks ver - lok - king, spot. Eén

is er die ons uit - komst biedt: mijn rech - ter, God.