

Wat moet ik doen

Andries Govaart

Marja van der Ploeg

1. Wat moet ik doen? 'k Heb rijk ge-oogst, 't is zelfs te-veel om op te slaan.

5
Wat moet ik doen met wat ik heb, ik kan er ein-de-loos van be-staan. Ik berghet op,

10
hoog op-ge-tast, ik ga ge-nie-ten, op-ge-past. *refrein* Een spie-gel, durf te kij-ken, wat

16
laat-ie aan je zien, een dwaas, een ar-me rij-ke, of een recht mens mis-schien?

22
2. Pas jij maar op, jij rij-ke dwaas, al-leen maar voor je - zelf zorg jij. Er is geen an - der

27
God of mens, geen ziels-ver-want ten naas-te bij. Zosterf je af nog de - zenacht,

2

32

dat is de schat die op je wacht. Een spie-gel, durf te kij-ken, wat laat-ie aan je

38

zien, een dwaas een ar - me rij - ke, of eenrecht mens mis-schien?

43

3. De ra-ven schrij-ven in delucht: er is er één die voor ons zorgt; de bloe-men wui - ven

48

op het veld: God staat voor on - ze pracht zelf borg. Dus geenge-tob. Waar het omgaat:

53

refrein:

deel wat je hebt met rui-me maat. Een spie-gel, durf te kij-ken, wat laat-ie aan je

59

zien, een dwaas, een ar - me rij - ke, of eenrecht mens mis-schien?