

47 Nu klinkt een danklied

bij Genesis 22: 1-13

antifoon: orgel (stevig met tongwerk)

Melodie en zetting: Cor Brandenburg

Nu klinkt een dank - lied, God, on - ze red - der,

Gij kiest het le - ven, God, niet on - ze dood.

1. Gij laat mij op-nieuw ge-beu-ren uit een oud ver-trouwd be-staan;

uw licht zal ons le-ven kleu-ren: kan ik op uw woor-den aan? on-der-brak.

2. Huis en haard heb ik verlaten
op uw woord, dat onrust bracht,
woord dat ons een uitweg baande,
onze rondgang onderbrak.
antifoon

5. Zijt Gij als die and're goden,
wilt U slaafse volgzzaamheid?
Onderbreek het duivels doden,
wees de God die ons bevrijdt.
antifoon

3. Groot gesproken door uw zegen
gaan wij, want de toekomst lacht.
'Kijk eens naar de sterrenhemel,
zo groot wordt je nageslacht'.
antifoon

6. Gij zijt God-met-ons gebleken,
U riep en weerhield de dood.
Dankbaar voor dit levensteken
spreken wij uw daden groot.
antifoon

4. Gij hebt ons aan U gebonden
door de gave van een zoon.
Hoe kon ik mijn zoon toch binden
als een horig eerbetoen?
antifoon

Tekst: Andries Govaart