

Ik ga ten onder, Psalm van Jona

Tekst: Andries Govaart

Muziek: Herman Rouw

Mezzo solo



Ik ga ten on-der, ik stik bij-na en roep tot de Le-ven-de - Hij ant woordt -

Bariton solo



Ik ben ner-gens meer, niets, één schreeuw tot Jou - Je hoort me -

Koor



S
A
T
B
Een maal-stroom trekt me de diep-te in, een speel-bal ben ik van woe-den-de kol-ken,



Mezzo solo

een golf van el-len-de jaag je o-ver me heen. Je wilt me niet meer zien,



maar ik wil bij Je zijn, le-ven in Jouw licht, ver-ke-ren in Jouw na-bij-heid.

Bariton solo



Het wa-ter be-neemt me de a-dem, de vloed o-ver-spoelt me, mijn hoofd raakt ver-ward

Mezzo en bariton solo



in het wier Diep zink ik, ner-gens meer vas-te grond, bui-ten-ge-slo-ten in on-door-dring-baar

Koor

duis - ter. Maar Jij, je wekt me op uit het graf, Le - ven - de

bij - na gaf ik op en ging ten on - der, maar ik bleef den - ken aan de Le - ven - de,

Mezzo en bariton solo

en Je had er weet van, mijn bid - den drong tot Je door. Zie ze te kijk staan, daar aan de kant

Koor

die het al - le - maal zo goed we - ten. Voor Jou zal ik zin - gen, mijn le - ven wordt één

lied voor Jou, wat ik be - loof doe ik, zo - waar als Jij mijn be - vrij - der bent.

poco rit.